

Att "jaga" svenska vänner åt barnen



Det är inte lätt att träffa svenska barn eller deras föräldrar. I början gick vi nästan varannan dag till McDonalds i innerstan – därför att där finns svenska barn som leker i lekhörnan. Vi kom snart underfund med att det inte var idé att gå dit före kl 16.30 eftersom de barn som var på McDonalds innan de hade hämtats från dagis var där med sina dagmammor och sin grupp. Då pratar de inte med främmande barn. Dock, är de i lekhörnan utan dagisgruppen då kan de ibland leka med främmande barn.

Ikeas barnhörna är en annan plats där ditt barn kan träffa svenska barn. Vi har många Ikeaprodukter hemma som vi kanske inte hade behövt men går man omkring i två timmar på Ikea varannan lördag så blir man lätt offer för köpfrestelse.



Kurser för småbarn är också bra - balett, vattenlek eller gymnastik. I Stockholm har Kulturhuset och Moderna Museet måleriverkstäder som dessutom är gratis. Men det räcker inte med att gå en enda gång. Barnet kan ha lite svårt att få kontakt i början, men eftersom det ofta är samma barn som går samma veckodag blir barnen så småningom vänner.

Eftersom jag inte har mycket tålamod jagade jag aktivt vänner åt min dotter. När hon väl hade hittat en tillfällig kompis, bad jag de svenska flickor som höll i verksamheten på t ex Moderna Museet eller Kulturhuset, att fråga barnet om hon var i verksamheten ofta och när hon blev hämtad av sina föräldrar. Då de sedan kom, pratade jag med dem på engelska för att se om det inte var möjligt att bestämma träff för barnen en annan dag.

En bra början är att du berömmar deras barn. Du kan t ex säga hur bra hon målar eller hur snäll hon har varit mot ditt barn. Du måste dock gå försiktig tillväga: inte stå för nära, inte prata för högt, inte tala direkt till barnet och aldrig föreslå den egna bostaden för nästa träff – det är alldeles för påträngande. Föreslå att ni utbyter telefonnummer. Se till att du får den andra förälderns nummer så att du kan ta initiativet! Om ditt barn är gam-